

Kerntekst: “Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.” (Filippenzen 2:9-11)

A WIE IS GOD?

❖ Hij heeft ons geschapen.

- De gehele Drie-eenheid was betrokken bij de schepping (Genesis 1: 1; Jesaja 45: 11-12; Johannes 1: 3) en Jezus was de belangrijkste oorzaak.
- Hij schiep alle rijkdommen op aarde zodat we ervan zouden kunnen genieten (Genesis 1: 28-29; 2: 8-13), zelfs nadat de zonde de aarde was binnengedrongen (Deuteronomium 26:15).
- We hebben echter de natuurlijke rijkdommen aangetast (Prediker 7:29; 1 Kronieken 29:14).

❖ Hij werd mens.

- God voegde zijn goddelijke natuur samen met de menselijke natuur in de persoon van de Zoon – Jezus. Dat is het grootste voorbeeld van Gods liefde.
- Niettemin laat Hij ons vrij om te kiezen met Hem te leven dan wel om de liefde voor materiële dingen ons van Hem te laten scheiden, zoals de rijke jongeling deed (Mat.19: 16-22).

❖ Hij heeft ons verlost.

- We namen wat we niet zouden moeten nemen – de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad – zo maakten we een schuld die we niet konden betalen (Psalm 49: 7-8).
- Jezus vervulde Zijn missie toen Hij stierf aan het kruis. Onze schuld was volledig betaald. De goddelijke gerechtigheid was tevreden en Hij wacht op onze reactie op Zijn offer.

B God dienen.

- ❖ "God is geen man" (Numeri 23:19). We kunnen Zijn natuur en Zijn gedachten niet begrijpen (Jes.55: 9). Hij is de Schepper en we zijn Zijn schepselen (Psalm 100: 3). Hij is een "jaloerse God" (Deut. 4:24) en hij tolereert geen enkele concurrent.
- ❖ Hij wil geen verdeeld hart of slechts een deel ervan. Hij wil een liefdesreactie en volledige overgave, en Hij is niet tevreden met minder.

C Geld dienen.

- ❖ Alvorens jezelf aan je bezittingen te wijden, vraag je jezelf af: bezit ik ze echt?
- ❖ (Deuteronomium 10:14; Psalm 50:10; Ezechiël 18:4; Haggai 2:8)
- ❖ Wij bezitten niets, zelfs niet onszelf (1Kor.6: 20). Wat kunnen we doen om te voorkomen dat we rijkdom net zo liefhebben als de manier waarop we van God zouden moeten houden?

"Onszelf aan God geven, betekent dat we alles opgeven, dat ons van Hem kan scheiden. Daarom zegt de Zaligmaker: **“Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn”** (Lucas 14:33). Alles wat het hart van God zou kunnen afhouden moet opgegeven worden. De Mammon is voor velen een afgod. De liefde voor geld, het verlangen naar luxe, is de gouden keten, die hen aan de satan vastbindt. Anderen verafgoden status en wereldse eer. Een leven van gemakzucht, vrij van verantwoordelijkheid is de afgod van anderen. Maar deze banden van slavernij moeten worden doorbroken. We kunnen niet voor de helft aan de Heer en voor de helft aan de wereld toebehoren. We zijn alleen Gods kinderen, als we het volledig zijn."

E.G. White (Schreden naar Christus, hoofdstuk 5, blz. 44)