

**Kerntekst:** “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” (Openbaring 1:3 HSV)

## A DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS AAN JOHANNES (Openbaring 1:9 – 18)

### ❖ Waar: op Patmos (1:9)

- WAT WAS ER OP PATMOS?
  - (1) Patmos is een kaal en rotsachtig eiland (10x6 mi—16x10 km). Romeinen stichtten daar een strafkolonie.
- WAAROM WAS JOHANNES DAAR?
  - (1) Hij werd beschuldigd van ketterij vanwege het prediken over Jezus Christus toen hij een oudere man was. De Romeinse keizer Domitianus [Titus Flavius Domitianus] verbande hem daar (tussen 81 en 96 NC)
- WAT DEED JEZUS VOOR JOHANNES?
  - (1) Jezus bracht Johannes woorden van hoop en bemoediging, zoals Hij deed voor de jongemannen in de vurige oven en voor Stefanus toen hij werd gedood..
- We kunnen er zeker van zijn dat Jezus altijd bij ons zal zijn wanneer we verdrukking ondergaan omdat we getrouwe getuigen zijn.

### ❖ Wanneer: op de dag des Heren (1:10)

- Hoe moeten we 'De Dag des Heeren' interpreteren?
  - (1) Zondag: 'De Dag des Heeren' werd tegen het einde van de 2e eeuw voor het eerst gebruikt om naar de zondag te verwijzen. In de tijd van Johannes betekende het niet 'zondag'.
  - (2) De Wederkomst: Dat zou betekenen dat Johannes al een visioen over de Wederkomst zou hebben ontvangen toen hij deze nieuwe Openbaring kreeg (**Jes.13: 6; 2 Petr. 3: 10**). Deze theorie wordt niet ondersteund door de tekst in Openbaring..
  - (3) Sabbat: In het Oude Testament, noemt God (De HEER) de Sabbat“ mijn”, dus is het ‘Zijn dag’ (**Ex. 31 : 13 ; Is. 58 : 13**). Jezus noemde Zichzelf ook “Heer van de Sabbat” (**Matt. 12 : 8; Mar. 2 : 28**). Dus, Johannes ontving de Openbaring op Sabbat, de Dag des Heeren.

### ❖ Hoe: als de Hogepriester (1:12 – 18)

- Wat was de fysieke verschijning van Jezus in Openbaring 1? Vergelijk **Openbaring 1 : 13 - 16** met **Daniel 10 : 5 - 6**. De persoon die Johannes en Daniël overeenkomstig gekleed zagen, is Jezus Christus, gekleed als de Hogepriester.
- Hun visioenen waren gelijk; dus beide profeten zagen hetzelfde visioen over Jezus Christus. Daniël geeft aan dat het lange gewaad dat Johannes zag, was gemaakt van linnen (het gewaad van een priester).
- De boodschap aan elke kerk begint met "Ik ken uw werken" (**2 : 2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15**). Jezus is altijd te midden van Zijn volk. Hij kent zijn volk en Hij kent een ieder van ons.
- Hij is Degene die stierf en herrees. Hij heeft de sleutels van de dood. Hij heeft macht over de dood en Hij zorgt voor de levenden.

## B DE BRIEF AAN DE ZEVEN GEMEENTEN (Openbaring 1:11, 19-20; 2:1-7)

### ❖ Hoe die te interpreteren (1:11, 19-20)

- De boodschap aan de zeven kerken in Azië kan op drie verschillende en aanvullende niveaus worden geïnterpreteerd (**1 : 19**):
  - (1) URGENT (HISTORISCH): Een boodschap van Jezus aan elke kerkbijeenkomst in de zeven steden van Klein-Azië in de tijd van Johannes.
  - (2) TOEKOMSTIG (PROFETISCH): Een boodschap aan elke historische tijdperk van de kerk vanaf de tijd van Johannes tot onze dagen.
  - (3) UNIVERSEEL: Een boodschap aan elke kerk en gelovige in elk geschiedkundig moment.

### ❖ De Boodschap aan de Gemeente Efeze (2:1 – 7)

- Efeze was een zeer belangrijke stad in Azië. Johannes was een voorganger in die stad die vol was van immoraliteit en hekserij (**Handelingen 19 : 19**)
- De kerk bleef standvastig in die troebele atmosfeer. Ze vergaten echter, zoals het oude Israël deed, hun eerste liefde (**Jeremia 2 : 2**)
- Deze kerk vertegenwoordigt de Christelijke kerk uit de 1e eeuw (ongeveer van 31 NC tot 100 NC)
- Laten we het Goddelijke advies volgen om hun deugden te behouden en hun fouten te vermijden:
  - (1) Denk aan uw eerste liefde.
  - (2) toon berouw.
  - (3) en doe goede werken.

---

**Kerntekst:** "Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij." (Openbaring 1:3 HSV)

---

"Hij [Jezus] wandelt in het midden van Zijn kerken over de hele lengte en breedte van de aarde. Hij bekijkt hen met intense interesse om te zien of ze geestelijk in zo'n toestand verkeren dat ze Zijn koninkrijk kunnen uitbreiden. Christus is aanwezig in elke samenkomst. Hij is bekend met iedereen die met Zijn dienst te maken heeft. Hij kent degenen wiens harten Hij kan vullen met de heilige olie, zodat zij het met anderen kunnen meedelen. Zij die getrouw het werk van Christus in onze wereld voortzetten, die in woord en werken het karakter van God vertegenwoordigen, die voor hen het doel van de Heer vervullen, zijn zeer dierbaar in Zijn ogen. Christus geniet van hen, zoals een man van een goed onderhouden tuin geniet, en van de geur van de bloemen die hij heeft geplant."

E.G. White (Testimonies for the Church, deel 6, [afdeling 7 – Calls to Service – [hoofdstuk 53 The Church and the Ministry] blz. 418/419)