
Kerntekst: “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.” (Openbaring 3:21, HSV)

A EFEZE. Van 31 – 100 NC. Tot de dood van Johannes.

B SMYRNA. Van 100 – 323 NC. Tot de bekering van Constantijn.

- ❖ De kerk in Smyrna was de kerk van het martelaarschap. Wie weigerde de keizer te aanbidden, werd gevangengezet en gedood.
- ❖ Jezus heeft geen zwakheid in deze kerk gespecificeerd. Hij gaf hun een advies dat al eeuwenlang Christenen heeft aangemoedigd: "Wees niet bevreesd ... Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven." (**Openbaring 2:10**)

C PERGAMUM. Van 323 – 538 NC. Tot Justinianus het Pausdom politieke macht geeft.

- ❖ De levende keizer werd voor het eerst vereerd in 29 v. Chr. in Pergamum. De god Asklepios [= god van de medicijnen en dokters] werd ook daar vereerd.
- ❖ Sommige mensen in de kerk leerden dat het juist was om dat te doen (Bileam en de Nikolaïeten)
- ❖ Jezus geeft hen de kans om zich te bekeren. Als ze dat niet doen, zullen ze gestraft worden met een scherp zwaard dat uit zijn mond komt.
- ❖ De kracht van de Kerk zwakte af, leerstellig en geestelijk, tussen de 4de en de 6de eeuw. Ze hadden het Brood des Levens ("het verborgen manna") nodig, net zoals wij ook dat vandaag nodig hebben.

D THYATIRA. Van 538 - 1517. Tot aan Luthers Reformatie.

- ❖ In Thyatira moesten ambachtslui deelnemen aan de rituelen van heidense tempels om te worden toegelaten tot handeslgilden. De kerkleiders moedigen Christenen aan om een compromis te sluiten (ze worden in Openbaring "Izebel" genoemd).
- ❖ Tijdens de Middeleeuwen hadden de ongeschoolde massa's een grote religieuze ijver (**2:19**), maar de kerkleiders corrupteerden het christelijk geloof. In 538 na Christus gaf het keizerrijk hen autoriteit. Ze vervingen de bemiddeling van Christus door menselijke bemiddeling en leerden dat redding kon worden gekocht of door werken kon worden verkregen.

E SARDIS. Van 1517 - 1798. Tot aan de gevangenschap van de Paus.

- ❖ In 1517 verhoogde de Reformatie weer de waarheid. Helaas, tussen 1565 en 1740, degenereerde de hervormde kerk in levenloos formalisme.
- ❖ Jezus Christus vraagt ons om spirituele uitmuntendheid na te streven en ons geloof rein te houden. Hij zal ons witte klederen geven.

F FILADELFIA. Van 1798 - 1844. Tot aan het einde van de 2300 dagen.

- ❖ Een wereldwijde religieuze opleving begon tegen het einde van de 18e eeuw en duurde tot het midden van de 19e eeuw.
- ❖ Er is geen reprimande voor deze kerk, maar een "open deur", een nieuwe glimp van de geestelijke waarheden van het Hemelse Heiligdom.
- ❖ We worden aangemoedigd om te houden wat we hebben. Jezus zal Zijn karakter (Zijn Naam) in ons plaatsen, en we zullen voor altijd met Hem leven.

G LAODICEA. Van 1844 - ... Tot het Einde.

- ❖ Laodiceërs waren rijk, dankzij de handel; hun kostbare zwarte wol en hun Frygische oogzalf. Er was een thermale bron dicht bij de stad, in Hierapolis. Dat water werd via een aquaduct naar de stad geleid.
- ❖ Er is niets goeds over deze kerk geschreven. Jezus kent ons persoonlijk geestelijk leven en moedigt ons aan om alles wat we nodig hebben van Hem te verkrijgen.
 - Goud: Geloof (**1 Petrus 1:7**)
 - Witte kledingstukken: Redding en gerechtigheid (**Jesaja 61:10**)
 - Oogzalf: Geestelijk begrip (**Efeze 1:17-18**)
- ❖ Hij klopt aanhoudend op de deur van onze harten. Als we Hem binnenlaten en met Hem leven, zullen we bij Hem op Zijn troon zitten.

Kerntekst: "Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb." (Openbaring 3:21, HSV)

De boodschappen zijn in Joodse stijl gearrangeerd: de eerste gaat gepaard met de zevende, de tweede met de zesde, de derde met de vijfde en de vierde is dubbel in extensie (geeft de donkerste periode in de geschiedenis van de kerk weer).



Elk van de berichten is op de volgende manier gestructureerd:

- a) Jezus wordt geïntroduceerd
- b) De kerk wordt aangesproken
 - ❖ Sterke punten
 - ❖ Zwakke punten
- c) Advies
- d) Oproep en belofte (*)

(*) De eerste drie kerken hebben: (1) een oproep om te luisteren en (2) een belofte.

De laatste vier kerken hebben: (1) een belofte en (2) een oproep om te luisteren.

"Het conflict gaat nog steeds door tussen de kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis. Degenen die de naam van Christus noemen, zouden de lusteloosheid die hun inspanningen verzwakt, moeten afschudden en de gewichtige verantwoordelijkheden moeten dragen die hen toekomen. Iedereen die dit doet, mag verwachten dat de kracht van God in hen zal worden geopenbaard. De Zoon van God, de Verlosser van de wereld, zal worden vertegenwoordigd in hun woorden en in hun werken, en Gods Naam zal verheerlijkt worden." E.G. White. (The Sanctified Life, hoofdstuk. 4, pag. 41)