

---

**Kerntekst:** "Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam." (Openbaring 7:14, HSV)

---

**A DE 4 WINDEN. Openbaring 7: 1-3.**

- ❖ In profetie staan de winden voor de oorlogen tussen naties (Daniël 7:2). God kan ze gebruiken om zijn oordelen uit te voeren (Jeremia 51:1).
- ❖ God zal Satan niet toestaan om al zijn vernietigende kracht in te zetten, totdat het volk van God is verzegeld (Ezechiël 9: 1-11).
- ❖ Het zegel wordt gebruikt om Gods eigendom te markeren (2 Tim. 2: 19). Het volk van God is gedurende de gehele menselijke geschiedenis met de Heilige Geest verzegeld (Efeziërs 1: 13-14).

**B DE 144.000 VERZEGELD. Openbaring 7: 4-8.**

- ❖ 144.000 is een symbolisch getal. Als het letterlijk was, zouden de 144.000 alleenstaande mannelijke Joden zijn die nog nooit hadden gezondigd. Volgens Paulus is dat onmogelijk (Romeinen 3:23).
- ❖ 12x12 vertegenwoordigt het volk van God uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. 1.000 wordt in de Hebreeuwse literatuur gebruikt als equivalent van "veel" (Deut. 32:30; 1Sam. 18:7; Jes. 60:22).
- ❖ De stam van Dan wordt niet meegeteld vanwege hun afgoderij (Richteren 18). Efraïm is vervangen door zijn vader Jozef, misschien ook vanwege afgoderij (Hosea 4:17).

**C DE GROTE MENIGTE. Openbaring 7: 9-17.**

- ❖ Zoals in andere passages, hoorde Johannes en daarna zag hij (Openbaring 1:10, 12; 5:5, 6; 9:6,7). Johannes zag al de verlostten.
- ❖ De laatsten die verzegeld worden behoren tot hen, een groep die bekend staat als "de 144.000." Alle verlostten ontvangen de prijs tegelijkertijd (Hebreeën 11:39-40).
- ❖ Zij staan voor de troon en voor het Lam omdat zij "hun gewaad hebben gewassen en die wit hebben gemaakt in het bloed van het Lam" (Openbaring 7:14)
- ❖ Zij hebben de strijd des geloof gestreden; maar zij kunnen alleen daar staan omdat zij Christus' gerechtigheid door genade hebben ontvangen.

**D DE ONBERISPELIJKE EERSTE VRUCHTEN. Openbaring 14: 1-4.**

- ❖ In de laatste dagen zal die groep mensen niet corrupt worden door afvallige kerken. En als zij nu in Babylon zijn, zullen zij haar verlaten (Openbaring 18:1-4).
- ❖ Ze zullen hun trouw aan God tot het einde toe bewaren. Ze "houden de geboden van God en het geloof van Jezus" (Openbaring 14:12)
- ❖ Zij zijn de eerstelingen, de beste vruchten van een oogst die aan God wordt geofferd (Numeri 18:12).
- ❖ Ze zijn een speciale groep omdat ze zullen worden getransformeerd bij de wederkomst zonder eerst te sterven.

---

**Kerntekst:** "Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam." (Openbaring 7:14, HSV)

---

### **E ZONDER BEDROG OF SMET. Openbaring 14: 5.**

- ❖ Dat betekent niet dat ze nooit hebben gezondigd, maar dat alle vlekken van zonde zijn weggenomen omdat ze "hun gewaad hebben gewassen... in het bloed van het Lam".
- ❖ Ze zijn onberispelijk zoals Abraham of Job waren (**Genesis 17:1; Job 1:1**). In alle geslachten heeft God mannen en vrouwen gehad die deel hebben uitgemaakt van gemeente "zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn." (**Efeziërs 5:27**)
- ❖ Ons karakter zal Christus weerspiegelen als we door het geloof ons vastklampen aan Zijn genade en vergeving (**2 Korinthiërs 3:18**).
- ❖ U kunt ook deel uitmaken van die speciale groep

"Een van de duidelijke kenmerken in de weergave van de 144.000 is dat er in hun mond geen bedrog werd gevonden. De Heer heeft gezegd: 'Gezegend is de man ... in wiens geest geen bedrog is'. Zij beweren kinderen van God te zijn en worden voorgesteld als het Lam volgend waarheen Hij ook gaat. Ze staan voor ons op de voorgrond afgebeeld als staande op de berg Sion, omgord voor heilige dienst, gekleed in wit linnen, het welk de gerechtigheid van de heiligen is. Maar allen die het Lam in de hemel volgen, zullen Hem eerst op aarde hebben gevolgd, in betrouwbare, liefhebbende, gewillige gehoorzaamheid, Hem niet knorrig en wispelturig gevolgd, maar vol vertrouwen, getrouw, zoals de kudde de herder volgt." – E.G. White (Selected Messages, deel 3, hoofdstuk 57, p. 424)

---

"Allen wiens namen uiteindelijk zullen worden gevonden in het boek des levens van het Lam, zullen heldhaftig strijden in de veldslagen van de Heer. Ze zullen uiterst ernstig werken om verleidingen en elke kwade zaak te onderscheiden en weg te doen. Ze zullen voelen dat het oog van God op hen is en dat de striktste trouw vereist is. Als trouwe schildwachten zullen ze de doorgang geblokkeerd houden, zodat Satan niet vermomd als een engel des lichts hen zal passeren om zijn werk van de dood in hun midden te doen ... ze zullen hun gewaden van karakter wassen en ze wit maken in het bloed van de Lam. Deze zullen het overwinningslied zingen in het koninkrijk van heerlijkheid. "

**E.G. White (My Life Today, 13 november)**