
“Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”
(Openbaring 10:7, HSV)

A HET ZEVENDE ZEGEL. Openbaring 8:1-5.

- ❖ Wanneer de gloeiende kolen (**vers 5**) naar buiten worden gegooid (naar de voorhof van de tempel, naar de aarde), ziet Johannes het goddelijke oordeel vallen op de rebellerende mensheid.

B De 7 bazuinen. Openbaring 8:6-9: 21.

- ❖ Hoe werden bazuinen gebruikt in het Oude Testament?
 - Om de mensen bij elkaar te brengen (**Numeri 10:2-4**)
 - Om te waarschuwen en om tot oorlog op te roepen (**Numeri 10:9**)
 - Om de feesten, de holocaust en de vredeoffers te vieren (**Numeri 10:10**)
 - Om de "dag des Heren" aan te kondigen, het Oordeel (**Joël 2:1**)
- ❖ Het volk van God is al verzegeld (**9:4**) en de vier engelen laten de winden los (**9:14-15**; zie **7:1-3**), dus dit gebeurt parallel aan de laatste zeven plagen.
- ❖ De bazuinen lijken erg op de plagen in Egypte en andere fragmenten uit het Oude Testament. Als we het zegel en de wind interpreteren als van toepassing zijnde op alle heiligen (**Efeziërs 1:13**), kunnen we de interpretatie van de zeven bazuinen toepassen op de geschiedenis.

C Intermezzo:

- ❖ Er is een verklarende tussenpoos tussen Gods oordelen over de goddelozen en de 7e bazuin.
- ❖ God legt uit hoe Hij mensen tot Hem heeft geroepen tijdens de 1260 jaar van vervolging en vóór het einde van de genade. Hij gebruikte het Overblijfsel (**hoofdstuk 10**) en de Bijbel (**hoofdstuk 11**).

“Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”
(Openbaring 10:7, HSV)

	OMSCHRIJVING	INTERPRETATIE	REFERENTIES
1 ^{ste}	Hagel en vuur vermengden zich met bloed. Groen gras en een derde van de bomen worden verbrand.	Oordeel over Jeruzalem.	Bomen = De Rechtvaardigen: Ps. 1:1-3; Is. 61:3; Jer. 11:16-17. Hagel, vuur en bloed: Ex. 9:23-26; Jes. 10:16-20; Ez. 38:22. Jeruzalem: Matt. 23:37-38; Luk. 23:28-31.
2 ^{de}	Een grote brandende berg valt in de zee. Een derde deel van de zee wordt bloed, een derde van de zeedieren sterft en een derde van de schepen wordt vernietigd.	Oordeel over Rome.	Bloed: Ex. 7:19-21. Berg = Babylon: Jer. 51:24-25, 41-42. Babylon = Rome: 1 Petr. 5:13
3 ^{de}	Een grote ster brandend als een fakkel (Alsem) valt op zoet water en een derde van de wateren wordt alsem.	Oordeel over de kerk in de middeleeuwen.	Een ster valt = het werk van Satan: Jes. 14:12-19; Luk. 10:18; Openbaring 12:9. Alsem = De waarheid is bewaard gebleven: Ps. 1:3; 84: 6-7; 119: 105; Jer. 02:13
4 ^{de}	De bronnen van licht (zon, maan en sterren) worden geraakt. Gedeeltelijke duisternis.	Oordeel over het Rooms Katholicisme en het Protestantisme.	Duisternis = de waarheid is overschaduwd: Ex. 20:21-23; Job 38:2; Is. 8:22; Jn. 1:4-11; 3:18-21.

	OMSCHRIJVING	INTERPRETATIE	REFERENTIES
5 ^{de}	Een ster valt, de afgrond is open en de rook brengt duisternis. Sprinkhanen met de kracht van scorpioenen martelen mannen, maar geen bomen.	Oordeel over atheïsme en secularisme	Bomen = De Rechtvaardigen (zie 1e bazuin). Het licht afwijzen houdt straf in: Openb. 9:3-11; Luk. 10:17-20; Ef. 1:13-14.
6 ^{de}	De wind van de Eufraat wordt vrijgegeven. Een groot leger doodt een derde van de mensen met vuur, rook en zwavel. De afgodische mensen hebben geen berouw.	Oordeel over het geestelijke Babylon.	Slag bij de rivier de Eufraat: Openbaring 16:12-16. De val van Babylon: Jes. 47:9-12. De afgoderij van Babylon: Dan. 5:4,23.
7 ^{de}	Vreugde in de hemel omdat de wereld uiteindelijk is gered.	De Wederkomst	Oordeel: Ps. 9:8; 96:16; Handelingen 17:31.

“Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”
(Openbaring 10:7, HSV)

❖ **De engel met het kleine boek. Openbaring 10.**

- Het aspect van de machtige engel in Openbaring 10 openbaart dat Hij Jezus Christus is (**Openbaring 1:13-16; 5:5; Hos. 11:10; Amos 3:8**).
- De engel heeft het boek Daniël in zijn hand en Hij verklaart dat er geen tijd meer zal zijn (zie **Daniël 12:7-9**). Die verklaring wordt vermeld tussen het einde van de 1260 jaar van vervolging en het einde van de langste tijdprofetie in Daniël, de 2300 jaar (dat wil zeggen 1844 NC).
- Er zijn daarna geen tijdprofetieën meer. Er is maar één taak: het Evangelie prediken. "En Hij zei tegen mij: 'U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.'" (**vers 11**).

❖ **De twee getuigen. Openbaring 11.**

- De tempel die Johannes moest meten was het Hemelse Heiligdom en zijn Gouden Altaar. De buitenste voorhof moest niet worden opgemeten, omdat het de Aarde vertegenwoordigt.
- Door dat te vergelijken met het visioen in **Zacharia 4**, begrijpen we dat die twee getuigen zijn: "het Woord van de Heer", versterkt door "Mijn Geest" (**vers 6**).
- Door dat te vergelijken met het visioen in **Zacharia 4**, begrijpen we dat die twee getuigen zijn: "het Woord van de Heer", versterkt door "Mijn Geest" (**vers 6**).
- Tegen het einde van de vervolging probeerde de Franse Revolutie de Bijbel te vernietigen door deze gedurende drie en een half jaar te verbieden (van 26-11-1793 tot 17-6-1797).
- De bijbelverenigingen verspreidden de Bijbel echter op zo'n manier dat deze weer werd verheven, zodat die nooit kon worden vernietigd.

"Plechtige gebeurtenissen die voor ons liggen, moeten nog plaatsvinden. Bazuin na bazuin moet klinken; schaal na schaal worden uitgestort, een na de ander, op de bewoners van de aarde. Scènes van verbazingwekkende belang staan pal voor ons. Deze dingen zullen zeker aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van Hem die elke agressieve beweging heeft geregisseerd, Die de mars van Zijn zaak door de eeuwen heen heeft vergezeld, en die zich genadig heeft toegewijd om met Zijn mensen te zijn in al hun conflicten tot het einde van de wereld. Hij zal zijn waarheid rechtvaardigen. Hij zal het laten zegevieren. Hij is klaar om zijn gelovigen te voorzien van motieven en kracht van doel (krachtige doelen??), hen te inspireren met hoop en moed in verhoogde activiteit als de tijd is aangebroken."

E.G.W. (Selected Messages, deel. 3, hoofdstuk 57, p. 426)